

Gooi en Eemlander
Gooise natuurbeleving gebundeld

Publication Date: 1 november 2012,
door Stefan van Hees

Hilversum - 'Poëzie die het raadsel durft te vergroten en die op een onmodieuze manier beschouwelijk durft te zijn'. Dat schrijft dichter en criticus Tom van Deel over de allerlaatste bundel van Hilversummer **Anton Gerits**. „Complimenten zijn leuk om te horen, maar soms hoor ik liever kritische opmerkingen. Daar heb je wat aan.”

Altijd samen, altijd alleen is een verzameling natuurgedichten, veelal nergens meer te krijgen oud werk, dat de liefhebber sinds kort kan bestellen. Veel Haiku-gedichten (drie regels), waar **Gerits** een groot fan van is, komen daarin voorbij, maar ook beschrijft hij plekken als het Bos van Blauw en Corversbos (zie kader). „Kijk, ik verwacht er heus niet de kost mee te kunnen verdienen”, zegt de 82-jarige gepensioneerde antiquair. „Ik blijf een zondagsschrijver, al wil ik niet van hobbyisme spreken. Dat doet te veel aan knutselwerk denken. Er is voor mij althans wel een zekere noodzaak. Ik word door iets geraakt, dat kan van alles zijn, en dan wil ik erover schrijven. De ene keer is het tien procent inspiratie en negentig procent transpiratie. En soms komt het in één keer op papier.”

Al in de jaren vijftig schreef Haagenaar **Gerits** zijn eerste gedichten, maar pas in de jaren negentig - toen hij de literaire prijs van de provincie Gelderland voor de cyclus Tot dolen en dromen ontwaak mocht ontvangen, werd hij gestimuleerd meer te leveren.

Over het woordje 'onmodieus' waar Van Deel over spreekt, wil **Gerits** nog best wat zeggen. Laatst kreeg hij veel mooie woorden - 'een vrouw zei me dat ze elke avond voor het slapen gaan een gedichtje leest - bij een bijeenkomst van de seniorenvereniging Hilversum. De jeugd echter leest nauwelijks nog boeken, laat staan poëzie. „Een gestructureerd gedicht is uit de mode. De ouderen snappen het wel, vooral dat Gooise spreekt hun aan. Soms zelfs zien zij een bepaald iets in een gedicht dat ik er nog niet in zag. En achteraf blijkt dat vaak best te kloppen.”